

## Tøserunden på liggecykel

Af: Ketty Pedersen

Trods meget lidt træning (kun ca. 70 km ialt) gennemførte Louise 12 år Tøserunden (112 km) i år. Jeg (hendes mor) havde ringet til løbsleder Mogens Pedersen og aftalt, at hun fulgtes med mig - så måtte hun gerne deltage. Efter vores første træningstur blev hun imidlertid så forkølet, at hun mistede modet for en tid. Men som dagen nærmede sig, blev Louise mere og mere stædig og ville alligevel prøve kræfter med opgaven. Jeg havde en forventning om, at hun kunne klare en trediedel - allerhøjest halvdelen af turen. Men hun var stadig ved godt mod og trådte viljefast videre i pedalerne. Ved flere af depoterne var det hende, der sagde "Nå, ska' vi se at komme viderel!" - jeg skulle jo lige snakke og snakke og .... for man får mange kommentarer og bliver spurgt om mange sjove ting, når man cykler på liggecykel - og det spænder lige fra skepsis til stor misundelse. Det sidste forstår jeg bedst, da jeg med stor gru husker, hvor ubehageligt det er at sidde på en racercykelsadel. Mine to racercykler hænger for det meste kun som reserve herhjemme i stalden. Vi er da også her efter veloverstået tur enige om, at Louise højest ville have klaret de første 30 km af turen, hvis hun skulle have cyklet på sin racercykel. "Det er jo ikke til at holde ud, mor," som hun så rigtigt siger.



## Sjælland Rundt – En varm oplevelse

Af: Rasmus Offeresen

De der kørte Sjælland Rundt sidste år glemmer nok aldrig løbet, der foregik i så meget regn, rusk og strid blæst, at 25% af de tilmeldte ikke mødte op og 25% opgav undervejs – det var virkelig "et Herrens vejr".

Da vejret umuligt kunne blive værre end i 2000 måtte reklamesloganet med "den lune sommernat i den sjællandske natur", prøves og Hans Jørgen Pedersen og jeg startede i den første morgen gruppe kl. 03.00 fra Køge Torv lørdag d. 7. juli, efter at ca. 1400 ryttere allerede var startet fredag aften.

Hans Jørgen kørte på sin hjemmebyggede lowrider med forhjulstræk. Han havde ikke fået trænet ret meget og havde heller ikke fået cyklet så meget til og fra arbejde som for nogle år siden. Jeg havde kørt Vättern Rundt 2 uger tidligere og følte mig godt kørende på min Bjällby Easy.

Vejret levede helt op til reklamerne. Ved starten kl. 03.00 var der vindstille og ca. 18 Cel. og jeg startede i korte bukser, og det var herligt at suse sydpå helt ude ved vandet i måneskin og se den gryende dag, mens hylden duftede og morgentågen stadig lå i lavningerne. I flere kilometer var vi i spidsen af løbet, og ved solopgangen havde vi stadig en næsten fuld måne på den vestlige himmel – jo, det var dejlige timer!

Ved starten hilste jeg på en svensk HPV'er, Marcel van der Eick fra Malmø. Han kørte på en flot gul, lav M5'er og havde forgæves prøvet at komme med i Vättern Rundt, men cyklen var for lav! Han startede vist 6 minutter efter os og indhentede os efter 40 km ved første depot.

Først på formiddagen mødte vi ved et depot en Allweder kabinecykel. Ejeren – en midtsjællænder, som også var med sidste år, var startet fredag aften og havde det allerede meget varmt i kabinen. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan han mon fik det senere på dagen, hvor temperaturen steg til 28-29 Cel., og hvor jeg fik det så varmt i cykelskoene, at jeg stadig kan mærke det i den ene fodballe.

Der var medvind/sidevind det meste af turen, indtil vi drejede sydpå i Fårevejle – og så gik de sidste 80 km i stiv modvind med varm, tør luft. På det flade stykke over Lammefjorden uden læ, lå jeg på 17-19 km/t og det ødelagde helt mit ellers gode gennemsnit, som endte på 26.9 km/t mod 26,2 sidste år.

Ved Tuse Kirke var der en meget flot 3-hjulet Nöll cykel, men selv om jeg sad længe i skyggen og svaledede af, viste ejeren sig ikke.

Belært af erfaringerne fra Vättern Rundt med at vente på medkørere og fordi jeg har en intern "konkurrence" fortsættes næste side