

Fars dag i Helsingør

Tekst : Hans Jørgen Pedersen / Foto : Ketty Pedersen

Det er efterhånden blevet til en fast tradition at komme til fars dag på Teknisk Museum i Helsingør. Det er tredje gang, Liggecykelforeningen er der. Torben Scheel havde været der i 2006 med et par cykler og opdagede, at her var muligheder for at vise cykler frem, for der er et stort fremmøde. Der er også meget at se på, men ikke så meget at prøve, så mine cykler er meget populære. Jeg bygger dem på en måde, så jeg ikke er så øm over dem.

Jeg havde et par nye cykler med. Nogle af jer har prøvet dem i Horsens, og i forrige blad fik de også lidt omtale, som rotationscyklen. Det lykkedes at knække det andet hjul på den store, heldigvis sent på dagen, så nu er begge hjul skiftet med massive hjul, det kommer jeg ind på senere, i en anden artikel.

Da vi ankom til Helsingør, var der morgenmad og tid til at få aftalt, hvor vi skulle være. Vi fik samme plads som sidste år. Der var børn, der hjalp med aflæsningen for at være først til en cykel. Der var et par af cyklerne, som havde fået nogle ændringer, og jeg var spændt på, om de fungerede bedre nu, og det gjorde de heldigvis.

Der var godt gang i den hele dagen, og det var heldigvis uden uheld. Det så i perioder lidt kaotisk ud, da de 15 små liggecykler kørte rundt på et relativt lille område med mange forbipasserende gæster. Der var også en del forældre, der viste stor interesse. Det kan måske have ført til nogle byggeprojekter.

Dansk Veterancykel Klub var der også med en væltepeter, der ikke måtte køres på. Der var også en dobbelt sofacykel, og en med sidevogn, også en ældre sofacykel.

En mere sjælden og meget velholdt Herkules, hvor hele stellet blev brugt på en sådan måde, at man henholdsvis trådte samlet på pedalerne, og derefter satte sig grundigt på sadlen. Det kræver lidt øvelse, for der er et dødpunkt, når pedalerne er i top og bund. Det tog nogen tid, inden jeg fandt rytmen i den, så det irriterede mig lidt, at Ketty kunne finde ud af det med det samme.

Blandt publikum var der en del gengangere, der endda kommenterede på, at der var kommet noget nyt til. Det var især rotationscyklerne, som folk bemærkede som noget helt specielt. Vi fik da også en del ros og fik at vide, at vi også ville blive kontaktet næste år. Det var også dejligt at flere fra Liggecykelforeningen dukkede op.

